



Boston - the walking city

Inget är väl som att uppleva en storstad till fots? Ljudet, lukterna, människorna - allt kommer nära. I Europas storstäder är vi vana vid att kunna vandra till fots men i USA är detta ofta svårt eftersom städerna är byggda och anpassade efter bilismens krav, med långa avstånd och dominerande trafikleder som skär sönder stadslandskapet, som följd.

Undantagen finns dock, och ett sådant är Boston – staden som av amerikanerna själva brukar kalla "the walking city". Boston kommer på plats nummer sju i USA, vad gäller antalet promenerande "pendlare".

Vår promenad denna vårdag i mars, börjar vid *Commonwealth Mall*, en parkallé med många statyer och monument som vittnar om Bostons historia. Vid den östra änden av mallen kommer du över till *Boston Common*. Detta är Bostons första parkområde. Marken förvärvades av pilgrimerna och blev snabbt en samlingsplats för stadens innevånare. Idag är parken ett viktigt rekreationsområde för bostonborna. Här får hundarna springa fritt och gräsmattorna får brukas för avkoppling och picknick i vårsolen.

Här börjar också den historiska vandringsleden "the Freedom Trail", en fyra kilometer lång promenadväg genom centrala Boston. Följer vi leden, som är markerad med tegelstenar och plaketter i trottoaren, kommer vi att passera 16 historiska platser med kopplingar till Bostons födelse och Amerikas frigörelse från det brittiska väldet.

Under vandringen kan vi exempelvis bekanta oss med...

- **Faneuil hall** ("The Cradle of liberty"), med Quincy market. I denna gamla byggnad från 1740-talet hölls många samlingar och tal under frihetskampen mot engelsmännen. Mest känd bland talarna är grundlagsfadern Samuel Adams, som står staty utanför huset. Faneuil hall är ett av USAs mest besökta turistmål alla kategorier.

Intill Faneuil hall ligger Quincy Market, visserligen inte en av punkterna på Freedom trail, men hur som helst en trevlig plats. Inne i den gamla marknadshallen, uppförd på 1820-talet, känner man förutom historiens vingslag, dofter från hamburgare, tai food, pizza, hummer och ostron och inte minst från "enorma" amerikanska cookies. Inne på Quincy market en söndagförmiddag möter man människor från världens alla hörn blandat med amerikanska småbarnsfamiljer som förväntansfullt väntar på sin mat. Dofterna och ljuden här speglar väl den smältdegel som är dagens USA och Boston.

- **The Old State House**, en gammal domstolslokal från början av 1700-talet och den allra äldsta offentliga byggnaden i landet. Utanför detta hus skedde det som kallats Bostonmassakern, den 5 mars 1770. Brittiska soldater sköt ihjäl fem personer och skadade sex, vid en konfrontation som kom att få en stor propagandistisk funktion i den amerikanska frihetskampen.

- **Old North Church**, som är Bostons äldsta kyrka, uppförd på 1720-talet. Från tornet i denna kyrka skickades kodade meddelanden till de amerikanska frihetskämparna i deras kamp mot engelsmännen på 1770-talet. "One if by land, two if by sea" handlade om huruvida de engelska trupperna närmade sig landvägen eller sjövägen. Saken hade viss betydelse i samband med slaget vid Lexington, som var den första militära sammandrabbningen i kriget, i april 1774.



Boston - the **walking** city

Som avslutning intar vi lunch på Ye Old Union Oyster House, Amerikas äldsta restaurang. Här finns läckerheter från New Englands Atlantkust, såsom ostron och Clam chowder. Till detta njuter vi naturligtvis en Samuel Adams, den lokala bostonlagern som fått sitt namn efter patrioten och revolutionären.

Efter denna långa promenad - räkna med ca fem timmar - är det lämpligt att vända tillbaka via den fashionabla Newbury Street där vi finner alla lyxbutiker både från Europa och USA.

Dan Adrianzon, mars 2016

