



## En liggande Buddha i Kushinagar

Det var där han åt sin sista måltid; det var något med en svamp - en giftig svamp. Så hemskt för lärjungen som lagade till måltiden; och inte förstod det där med svampen. Så han dog och blev begravd där i **Kushinagar**, i nuvarande Uttar Pradesh inte så långt från Nepals gräns. Men det skulle ta cirka två och ett halvt tusen år innan det blev platsen att åka till för att se Siddharta Gautamas eviga viloplats.

En vän till mig som växte upp i Indien var där på 50-talet med sin mor, far och små blonda syskon. De bodde inte så långt från Kushinagar; och när nyheten nådde dem om Dalai Lamas kommande besök - för att inviga stupan och templet - så åkte de dit. Dalai Lamas munkar hade kameror med sig och de kunde inte sluta fotografera min blonda vän och hennes små blonda syskon. Jag tänker att i Dalai Lamas fotoalbum finns, inte bara Buddhas stupa på bild, utan också dessa små blonda barn; kanske mer exotiska än stupan.

Jag reste till Kushinagar nu i februari; mitt andra besök på denna historiskt fascinerande plats. I templet, beläget en liten bit från stupan, finns den guldtäckta buddhan. Han ligger där så fridfullt sovande på sidan, sex meter lång, i röd sandsten, men helt täckt av bladguld. Jag har sett många liggande buddhor i olika asiatiska länder. Men det här är ju egentligen själva originalet. För det var ju här han verkligen la sig ner och blev liggande; på grund av den där svampen. Det känns futtigt men det är väl så livet är. Hur stor man än är - eller blev, som i Buddhas fall - så vävs just det vi kallar futtigheter in i vår livsväv.

I Asiens buddhistiska länder finns många berättelser om munkarna som reste mellan öst och väst och tog med sig den nya läran till sina hemtrakter. Dessa många resor gav stor spridning åt buddismen rent geografiskt. Men så var det inte för Buddha själv - alltså Siddharta Gautama - som inte rörde sig över särskilt stora områden alls. Han föddes i Nepal nära Indiens gräns, nådde upplysning i **Bodh Gaya** - i den nuvarande grannstaten Bihar - höll sin första predikan i **Varanasi/Benares** och dog här i Kushinagar. En mycket liten del av världskartan vid Nepals gräns i norra Indien utgjorde hela hans livsvärld. Men man behöver kanske inte resa så långt för att ens tankar och idéer ska göra just det; färdas vida kring. Det är i varje fall Siddharta Gautama ett bevis på.

Ann-Christin Berglund

